



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

---

### ***Il giovane provveduto*: een boek met een levensstijl voor jongeren**

Als we het hebben over het succes van Don Bosco als schrijver kunnen we onmogelijk voorbijgaan aan één van zijn eerste werkjes, '*Il giovane provveduto*', een handig boek met raadgevingen en gebeden voor jongeren. Het verscheen voor het eerst in 1847, amper een jaar nadat Don Bosco zich definitief had kunnen vestigen in het Pinardihuis in de wijk Valdocco. Deze uitgave werd enorm populair en was voortdurend uitverkocht. Tijdens het leven van Don Bosco werd het 118 (!) keer bijgedrukt. Geregeld herwerkte hij het en voegde nieuwe dingen toe, inspeland op de evolutie van de tijd en de noden van de jongeren. In de *Opere Edite*, de 36-delige reeks met de geschriften van Don Bosco, werd het twee keer volledig opgenomen, namelijk de 1<sup>ste</sup> en de 101<sup>ste</sup> editie, en tussendoor vind je er nog een paar keer de inhoudstafel (o.a. van de 42<sup>ste</sup> editie). Zo zie je dat dit boek doorheen de jaren evolueerde van 350 naar ruim 500 bladzijden.

Ook na Don Bosco's dood in 1888 werd *Il giovane provveduto* nog vele tientallen jaren herwerkt en herdrukt. Don Bosco kon zelf meemaken dat het verscheen in het Frans, Portugees en Spaans. Later werd het in nog veel andere talen uitgegeven. Ook een Nederlandstalige editie werd gebruikt in de salesiaanse scholen en jongerenwerkingen in Vlaanderen en Nederland. De herdrukken stopten in de jaren 1950 omdat men er door de veranderende tijden niet langer in slaagde om dit soort devote literatuur te introduceren bij jonge mensen.

Don Bosco bracht tijdens zijn leven nog meer van dergelijke boeken voor jongeren op de markt, altijd met hetzelfde doel: jonge en gewone mensen aanmoedigen in hun keuze voor het katholieke geloof en hen materiaal aanreiken om hun persoonlijke spiritualiteit en hun gebed inhoud te geven. Uit de inleiding van *Il giovane provveduto* blijkt dat hij hen vooral wilde uitnodigen tot een christelijke levensstijl. Hij was er van overtuigd dat dit de beste manier was om een gelukkige toekomst uit te bouwen. Hij riep hen bovendien op om dergelijke keuze niet uit te stellen tot later. Het zou, zo schreef hij, een volgehouden inspanning vergen, maar het zou hen tegelijkertijd een diepe levensvreugde bezorgen, gewoon omdat God ieder van hen graag zag.

We kunnen besluiten dat Don Bosco er wonderwel in slaagde om met zijn directe manier van schrijven te beantwoorden aan het religieuze zoeken van jonge en heel eenvoudige mensen. Zijn lezers konden aanvoelen dat hij zelf oprecht beleefde wat hij schreef. Die authenticiteit was ongetwijfeld de belangrijkste sleutel tot het succes van zijn jongerenspiritualiteit die vele generaties jongeren in Italië en tot ver daarbuiten gevormd heeft.

De taal en de vorm van de godsdienstige praktijken van toen doen het nu niet meer, maar ook in onze tijd hebben jonge mensen die zoeken naar spiritualiteit nood aan authentieke getuigen die kunnen laten zien en kunnen verwoorden dat geloven voor hen een bron van geluk en vreugde is.

Wilfried Wambeke